



Wereldvredesvlam Cadzand

“Ik zal vier duiven uitsturen naar de vier hoeken van de wereld

Om liefde te verspreiden als enig antwoord op haat”

Deze quote komt van een van de vredesborden die in ons dorp hangen. Hij is van Mohamed El Bachiri, die zijn vrouw verloor bij de aanslagen in Brussel.

De uitspraak getuigt van liefde, kracht en vergeving. Van weten dat alleen liefde het antwoord is op haat. Alleen licht het donker kan verdrijven.

Dat is precies waar de Wereldvredesvlam voor staat, licht brengen waar het donker is.

Ook dit jaar hebben we weer activiteiten georganiseerd. Maar meer dan ooit hebben we ons gerealiseerd dat het monument waar de vlam brandt steeds vaker een plek voor samenkomst, bezinning en verstillings wordt. Dat de plek voor veel mensen belangrijk is zien we aan de boodschappen die er achtergelaten worden d.m.v. de plankjes aan de boom. Het is een plek waar mensen hun verlangens naar liefde, vrede kunnen uiten, hen het gevoel geeft iets te kunnen bijdragen. Al is het maar zo klein, het even denken aan vrede, er over praten met degene die bij je is.



Zo was er van de zomer een hele familie bij de vlam. Een familielid was onverwachts overleden in Spanje, en de familie kon er niet allemaal naar toe. Er waren bloemen, mensen zongen samen, en er werden mooie woorden gesproken. Achteraf vertelde iemand van de familie dat dit nu voor altijd hun herdenkingsplek voor de overledene zal zijn.

Dit verhaal kregen we toevallig te horen, maar getuige de plankjes zijn er veel van dit soort verhalen.

Dat is de kracht van de vlam hier in ons dorp.



Wereldvredesvlam Cadzand

Natuurlijk hebben we ook dit jaar op 9 mei onze jaarlijkse wandeling gehouden, in de stromende regen dit keer, maar bij aankomst was het droog en werden we ontvangen door een groep vrouwen, met drums en fluitmuziek.



We hebben een grote groep mensen van de zorginstelling Sint Amandus uit België warm ontvangen. Met hen een wandeling door het dorp gemaakt, en samen met hen alle vredesborden besproken. Wat betekent zo'n tekst voor jou? En natuurlijk hebben we ze ook warm onthaald met koffie en lekkers.



We zijn bezocht door de “grootmoeders voor vrede”, door een school uit Leuven, en hebben meegedaan met de feel good dag in het dorp. d.m.v. een rondleiding door het dorp langs alle vredesborden en een vredesmeditatie.



Wereldvredesvlam Cadzand

Tijdens Sint Maarten hebben we traditioneel snoep uitgedeeld aan de kinderen van het dorp. We zijn betrokken geweest bij diverse herdenkingen in de regio, zoals de jaarlijkse bevrijdingsmars van Hoofdplaat naar Knokke (B).

Een Vredesvlam gebracht naar Robbeneiland, naar de cel van Nelson Mandela. Een kaars gegeven aan de gids, die daar 7 jaar gevangen had gezeten. Zeker een plek om heel stil te worden, en dan te bedenken, dat Nelson Mandela, toen hij president werd, alleen maar verzoening en vergeving wilde. Wat een voorbeeld voor ons allemaal.



Dit jaar hebben we een "eigen" vlag laten maken. Hij wappert fier bij de doorgang naar het monument.



Ons plan om dit jaar van het gas te gaan, moeten we nog even uitstellen. Er is nog geen goede oplossing om naar olie of iets anders te gaan. We blijven er mee bezig.

Volgend jaar gaan we ons 20 jarig bestaan groots vieren, en zoals u zult begrijpen hebben we daar extra geld voor nodig. Wij zouden het enorm op prijs stellen als u ons dit keer eenmalig extra zou willen steunen.

En natuurlijk willen wij dit feest met u allen vieren en nodigen u hierbij alvast van harte uit. 9 mei 2024 is het feest in de kerk van Cadzand. Schrijf maar vast in jullie agenda. Hoe of wat laten we nog even in het midden, maar het wordt een feest. We zouden het fijn vinden jullie allen te mogen begroeten.



Wereldvredesvlam Cadzand

Wij wensen jullie hele mooie feestdagen, waarin het vredeslicht en belangrijke plek zal hebben. Laat het vredeslicht dat wij delen zich verspreiden over de hele wereld.

Here's to the bridge-builders, the handholders,
the light-bringers, those extraordinary souls wrapped
in ordinary lives who quietly weave threads of
humanity into an inhumane world.

They are the unsung heroes in a world at war with itself.
They are the whisperers of hope that peace is possible.
Look for them in this present darkness.

Light your candle with their flame. And then go.
Build bridges, hold hands. Bring light to a dark and desperate world.
Be the hero you are looking for.
Peace is possible. It begins with us.

L.R. Knost.