



*Vredesvlam Cadzand*

## Nieuwsbrief 2020

We leven in een tijd waarin steeds meer mensen zich ervan bewust worden dat het anders kan op onze aardbol. De roep om vrede wint aan kracht, want diep in het hart van ieder mens is deze wens om vrede verankerd. Door Corona is er dit jaar geen gelegenheid om de Wereldvredesvlam in Cadzand te promoten door middel van acties. Wij waarderen daarom enorm de financiële donaties en bijdragen van de club van 50, zodat de Wereldvredesvlam in Cadzand kan blijven branden.

## Educatie



Achter de schermen is er ondanks de beperkende Coronamaatregelen veel werk verzet! Toen de lockdown begon, en de kinderen niet naar school konden, werden wij gevraagd mee te werken aan een thuisprogramma vanuit het vredeseducatie project Lopend Vuurtje. We hebben gefilmd, met kinderen de opdrachten gedaan online, en vele acties via Facebook georganiseerd. U kunt dit terug vinden via het YouTube kanaal Lopend Vuurtje of via de Facebook pagina van Lopend Vuurtje Worldpeaceflame. Wil je er meer over lezen klik dan hier [www.peace-education-in-action.nl](http://www.peace-education-in-action.nl)

## Vredeswandeling

Op 9 mei kon onze jaarlijkse vredeswandeling niet doorgaan. Maar een aantal leden van de werkgroep hebben hem toch gelopen, met de vredeswensen van u allemaal in hun hart.

## Vredesvlam



Al 16 jaar brengen duizenden toeristen jaarlijks een bezoek aan het monument: een prachtige serene plek om even een bewust moment van reflectie te hebben: Wat is mijn vredeswens voor de wereld? Wat doe ik zelf om vrede te vinden? Hoe zorg ik voor vrede in mijn omgeving?? Iedereen kan een wens op een houten plankje schrijven en aan de boom binden, de wind verspreidt de boodschappen.

Dit jaar waren er wel heel veel nieuwe boodschappen aan de boom. En in heel veel verschillende talen.

## Nationale Indië-herdenking Oostburg



Op 15 augustus waren wij aanwezig bij de jaarlijkse Nationale Indië-herdenking in Oostburg, alwaar we bloemen hebben gelegd bij het monument.

## Virtuele 'Walk of Peace'



We namen deel aan de virtuele 'Walk of Peace' die op 21 september in Londen gestart is.

Het doel van de actie is om de wereld te verbinden via onze voetstappen. Er wordt 40.000 km gelopen op deze manier. De opdracht was: teken je eigen voeten. Schrijf in een voet jouw specifieke vredeswens en in de andere wat jij gaat doen om die wens te doen uitkomen.

Heel simpel, maar wel een moment van nadenken. Wij hadden 37 voetstappen verzameld goed voor 455 kilometer.

We hebben de voetstappen neergelegd bij het monument van de Wereld Vredesvlam Cadzand, en gefilmd voor de website van de organisatie uit Londen [www.worldpeaceflame.co.uk](http://www.worldpeaceflame.co.uk). U kunt de filmpjes ook terug zien om de Facebook-pagina van Wereldvredesvlam Cadzand.

Vanuit Cadzand hebben we deze actie naar het monument in Vlissingen gebracht, die 40 voetstappen hadden verzameld goed voor 600 km. Ook daar hebben we gefilmd.

### Rabo ClubSupport

We hebben deelgenomen aan de Rabo ClubSupport en hebben een bijdrage van € 50,- ontvangen.

Mede door deze sponsoring van de Rabo ClubSupport 2020, de donaties die mensen achterlaten bij de wensboom, en uw bijdrage lukt het ons om de Vredesvlam brandend te houden, maar ook om concerten te organiseren, schoolprojecten te ontwikkelen (zoals Lopend Vuurtje), groepen te ontvangen e.d.

### Omroep Scheldemon



7 oktober heeft er een interview met Hein Stufkens plaatsgevonden voor omroep Scheldemon, waarin hij vertelt over zijn werk hier in Cadzand en over de Vredesvlam, en wat die voor hem betekent.

De uitzending vindt plaats op 18 november 2020 en kun je zien zijn via het YouTube kanaal van Omroep Scheldemon.

### Externe contacten

Verder zijn er het afgelopen jaar regelmatig contacten geweest met de werkgroep Wereldvredesvlam Twente en natuurlijk met Vlissingen. Eind oktober is de Wereld Vredesvlam overgedragen aan een vredescentrum uit Bonn.



U ziet achter de schermen is er toch heel wat gedaan.

Wij zijn u ontzettend dankbaar voor uw deelname aan de Club van 50. Zonder u kan de Vredesvlam niet branden.

Want hoewel we niet stil hebben gezeten, financieel was het ook voor ons een lastig jaar. Geen kramen op markten, geen verkoop van kaarsen bij de jaarlijkse wandeling.

We moeten het hebben van de donaties, die achtergelaten worden bij de boom, en uw bijdrage.

Dus nogmaals u bent onmisbaar, en wij hopen dan ook van harte ook het volgend jaar weer op u te mogen rekenen.

U kunt uw donatie overmaken op NL97 RABO 0113369581



Werkgroep en Bestuur Stichting Wereldvredesvlam Cadzand.